

Portret van een Europa dat zijn identiteit kwijtraakte

Het boek *Avondland en Identiteit* van Sid Lukassen is een kritische analyse van een Europa dat worstelt met zichzelf. Het biedt dankzij de unieke invalshoek een zeer waardevolle bijdrage aan het debat over de globalisering, de Europese identiteit en de Westerse cultuur. De auteur trekt lessen uit de val van vroegere beschavingen en vult dit aan met praktische dagelijkse voorbeelden. Geschreven in een aansprekende, heldere stijl is zijn pleidooi grondig opgebouwd met feiten en citaten.



Sid Lukassen studeerde geschiedenis en filosofie. Hij is raadslid voor de VVD in Duiven (Nederland) en schrijft eveneens vanuit zijn ervaring in de Tweede Kamer en het Europees Parlement.

Sid Lukassen, *Avondland en Identiteit*, Uitgeverij Aspekt, 302 pagina's, 19,95 euro

3 x gratis

Drie lezers krijgen van ons een exemplaar van *Avondland en Identiteit*. Ze moeten wel het juiste antwoord kennen op volgende wedstrijdvrage: **"Welk land is sinds 1 januari 2016 voorzitter van de Europese Unie?"** Stuur uw antwoord voor 12 februari naar magazine@n-va.be of naar NVM, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Winnaars van *De Roets 2016*: D. Goes (Oostende), J. Goossens (Beerse), D. Raes (Edegem), L. Schoutteten (Kuurne) en E. Verlinden (Edegem)